



# הרבנות הראשית לישראל

## THE CHIEF RABBINATE OF ISRAEL

בס"ד, בי אדר, תשס"ו  
2 מרץ, 2006  
המ" - 0380

**לאחינו בני ישראל היקרים,  
השלום והברכה!**

עדים אנו לתופעה מדאיגה של ריבוי מקרים בהם ל"ע יש נפגעים ואף אובדות נפשות, כתוצאה מתאונות המתרחשות בסביבה הבטוחה לכאורה, הבית, מקום הלימודים או העבודה, כשסיבה אחת משותפת לכולם: חוסר זהירות, חוסר תשומת לב, ולעיתים רשלנות של ממש. לאחרונה התפרסם כי בשנה האחרונה לבדה נמנו כ-180,000 ילדים שפוננו לבתי החולים בארץ, עקב פציעות, נפילות וחבלות, ומתוכם 200 ילדים נפטרו, ולא מעטים נשארו מוגבלים ופגועים קשה למשך כל חייהם, הי"י. ידיעה זו צריכה לזעזע אותנו, ואיננו רשאים להישאר שלווים מול תופעה רחבה וחמורה שכזו.

תורתנו הקדושה צוטה עלינו "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם", ומפני שמירת הנפש נדחית כמעט כל התורה, ואפילו עבור ספק פיקוח נפש של חיי שעה נדחות מצוות חמורות שבתורה. הלב נקרע למראה ילדים וצעירים שאך לפני רגע לבלבו ופרחו וכל עתידם היה לפנייהם, ובמחיר רגע נורא אחד של חוסר זהירות, נגדעו חייהם או נהרסו לצמיתות, כשגם על משפחותיהם משפיע האסון באופן חמור, עולמם חרב עליהם וכאבם נצח.

צריכים אנו להתבונן וללמוד מהתיחסותינו אל מצות אכילת מצה בפסח, עליה התורה אומרת: "ושמרתם את המצות", כמה הידורים, הקפדות וחומרות נוהגים אנו בהכנת המצות כדי שתהיינה נקיות מכל חשש חמץ. ואם כך הוא במצות, מכל שכן בענייני בריאות ושמירת הנפש עליהם אומרת לנו התורה "ונשמרתם מאד לנפשותיכם", חובה גמורה מוטלת עלינו לנהוג בזהירות ובשמירה יתרה מפני כל חשש וספק סכנת נפשות.

פונים אנו בקריאה נרגשת להורים, למחנכים, ובפרט אליכם הצעירים, אנא, שימו לבכם והקפידו על שמירה מדוקדקת של נהלי הבטיחות, שכולם נכתבו בדמם ובדמעותיהם של אלו שלמרבה הצער שילמו את המחיר הנורא של חוסר הזהירות. היזהרו והזהירו, למענכם ולמען משפחותיכם, כדי שתופעה קשה ומיותרת זו תיעלם מנוף חיינו ולא תוסיף להכות בנו.

ברצוננו להביע הערכה והוקרה ולציין לשבח ולתהילה את ארגון "בטרים", ששם מטרה לעצמו להביא למודעות את נושא התאונות הביתיות, היקפם וחומרתם, ולפעול להסברת נושא הבטיחות ודרכי המניעה של פגיעות ביתיות, ולהטמיעם בקרב הציבור הרחב. ויהי רצון שזכות המצווה החשובה של "ונשמרתם לנפשותיכם" תעמוד לנו, ונזכה כולנו לחיים ארוכים ונעימים מתוך בריאות והרחבת הדעת, ולרוב נחת מילדינו.

  
**יונה מצגר**  
**הרב הראשי לישראל**

  
**שלמה משה עמאר**  
**הראשון לציון הרב הראשי לישראל**

# המלצות ארגון 'בטרים' לחופשת פסח בטוחה:

**לקראת הפסח הורים רבים עסוקים בניקיון הבית ושולחים את ילדיהם למשחק בחוץ:**



- ילדים צעירים חייבים ליווי של נערה/ה בוגרים.
- להנחות את הילדים לא לשחק במקומות בהם הושלכו היתים שבורים וגרוטאות, אלא במקום בטוח, כמון: גן שעשועים או גינת הבית.
- להזהיר את הילדים מפני טיפוס במקומות גבוהים ומסוכנים, כמון: בניינים בבנייה, גדרות, מנופים ומבנים ללא מעקות.
- להזהיר את הילדים מפני משחק במגרשי חנייה, ברחוב ובמקומות קרובים לכביש.
- להנחות את הילדים לחצות את הכביש במעבר חצייה וליזי מבוגר או נערה/ה בוגרים.